



We zijn blij jullie deze tweede digitale nieuwsbrief te kunnen presenteren!
Lees meer over gebeurtenissen van de afgelopen (zomer)periode. En doe ideeën
op hoe je/u zelf iets voor De Steiger kunt betekenen.

Aanloophuis

Een plek waar mensen zomaar even naar binnen kunnen lopen, waar vrijwilligers zich inzetten en waar de koffie al gratis voor je klaar staat.

Wees eens eerlijk... Is het voor u, jou en mij niet al bijna normaal? ... "De Steiger zoekt nieuwe vrijwilligers?" ... Ja, dat kennen we nu wel!

En toch. Bedenk eens opnieuw hoe dit voor veel van onze gasten helemaal niet zo normaal is. Of sterker nog, hoe uniek het voor sommige bezoekers is: eindelijk eens mensen die wel écht naar mij luisteren, mij écht zien en om mij geven...



Stilte hoekje

Wist u dat wij in De Steiger een 'stilte hoekje' hebben? Een plek waar onze gasten -maar ook vrijwilligers- een kaarsje kunnen branden, even stil kunnen zijn of een berichtje kunnen achterlaten in een schrift. In het stilte hoekje liggen gedenksteden voor bezoekers die zijn overleden.

Door de jaren heen zijn er al heel wat mensen die trouw in De Steiger kwamen overleden. Ook afgelopen zomer is er een bezoeker die dagelijks bij ons binnen kwam overleden. Dat is een gemis. We vinden het belangrijk, ook in moeilijke tijden van verdriet, om er voor onze gasten te zijn en te blijven gedenken.



Open Maaltijd

In Alkmaar wordt er bijna iedere avond wel ergens een sociale eetgelegenheid georganiseerd. Plekken waar je terecht kunt voor een betaalbare, gezellige en gezonde maaltijd. Vraag het een willekeurige bezoeker bij de Open Maaltijd, en gegarandeerd volgt er een heel lijstje plekken. Afgelopen zomer, toen andere eetplekken een vakantie-stop hielden, hebben wij bij de Open Maaltijd veel nieuwe gasten mogen ontvangen. Leuk om te merken hoe nieuwe bezoekers de weg naar onze Open Maaltijd te vinden. Met als gevolg: een woensdag in de zomer dat wij met 39 gasten (vrijwilligers nog niet meegerekend) samen hebben gegeten! Geweldig toch?!

Samenwerken

In onze vorige nieuwsbrief deelden wij u mee dat Nehemia Zorg boven De Steiger een kantooruimte heeft gehuurd. We zijn inmiddels een paar maanden verder. Wat bijzonder om te merken dat het al helemaal vertrouwd voelt als er een medewerker van NehemiaZorg in de huiskamer een kopje koffie drinkt en een praatje maakt met onze bezoekers. Voor enkele van onze bezoekers is Nehemia Zorg een organisatie die hulp kan bieden. De samenwerking met Nehemia Zorg verloopt goed en wij kijken uit naar de verdere samenwerking die nu verder vorm gegeven zal worden!

Achterdam team

Zoals u weet, gaat er één keer per twee weken een groepje enthousiaste vrijwilligers (vrouwen) de straat op om vrouwen op de Achterdam te bezoeken. Het blijft iedere keer opnieuw moeilijk en verdrietig om van zo dichtbij te zien en te horen hoe het gaat met de vrouwen, maar ook juist daarom is dit zulk dankbaar én belangrijk werk! We zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor dit bezoekwerk. **Ben jij (of ken jij) iemand die dit werk met veel liefde zou willen doen? Wij horen het graag!**

Een voorbeeld van een kadootje dat aan de vrouwen op de Achterdam is uitgedeeld



Feest

Wist u dat Aanloophuis De Steiger komend jaar alweer 25 jaar bestaat? De komende maanden zullen in het teken staan van voorbereidingen, terugblikken en vooruit kijken. Want dit willen wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We denken erover om een feestweek te organiseren, zodat op allerlei verschillende momenten en manieren aandacht besteed kan worden aan het werk in en rondom De Steiger.

Voor de feestcommissie zoeken wij nog mensen? Geïnteresseerd? Laat het ons weten!



Ladies Only

Vanaf oktober 2018 is het de bedoeling om het bestaande werk op de Achterdam aan te vullen met een nieuwe activiteit. Een lunch in De Steiger, speciaal en alleen voor de vrouwen op de Achterdam! Deze activiteit zal gedragen worden door meerdere organisaties en initiatieven; zoals bijvoorbeeld Nehemia Zorg en 'True Courage'. Het idee staat op dit moment nog 'in de kinderschoenen', maar wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en kijken uit naar een warme samenwerking met de andere organisaties!

Steentje bijdragen?

Bid(t)jij/u mee dat wij dit werk met veel passie, aandacht en bewogenheid kunnen blijven doen, vanuit Gods liefde voor mensen? En denk(t) jij/u mee welke nieuwe vrijwilligers wij nog zouden kunnen benaderen? Wilt u De Steiger financieel steunen? Klik dan [hier!](#)



Contact

Luttik Oudorp 93, 1811 MV Alkmaar
Telefoon: 072 - 520 08 04
www.aanloophuisdesteiger.nl
info@aanloophuisdesteiger.nl

Bankrekening: NL24 INGB 0005 9317 20
T.a.v. Stichting voor Stadspastoraat, Alkmaar

Bestuursvoorzitter: Frans Terwel
Coördinatoren: Sietske Muurling & Marieke van Westen

De Steiger, duidelijk aanwezig!

Door: Frans Terwel, Voorzitter

In mijn Nieuwsbrief-bijdrage van afgelopen voorjaar schreef ik dat het fijn is om in Aanloophuis De Steiger te zijn. En nu, een warme zomer verderop in de tijd, kan ik mijn eerdere woorden alleen maar sterker bevestigen. Wat leeft het in De Steiger! En wat gebeurt daar enorm veel.

In de hitte van de zomer wisten velen de weg naar het Aanloophuis te vinden. Voor rust, een fijn contact of gewoon om even stil te kunnen zijn. Of voor bezinning! Het was goed om daar, met elkaar, lief en leed te kunnen delen. Want ook in de zomer werden we in De Steiger met verdriet geconfronteerd. Begin juli overleed Andries Leegwater, jaren lang een trouwe vrijwilliger van het Bijbeluur. En in een tijdsbestek van enkele weken was er twee maal het verdriet om het overlijden van betrokken mensen van het Aanloophuis. Begin augustus de grote verslagenheid om het plotselinge overlijden van ds. Sietse Greving en later die maand het overlijden van Maurice; een gast van het eerste uur. Met elkaar hebben we ervaren dat het Aanloophuis een plaats is waar warmte en troost gedeeld kan worden. In al het verdriet bleek dat heel waardevol.

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat Nehemia Zorg/Ontmoeting een kantoor boven het Aanloophuis betrokken heeft. Voor de praktische ondersteuning hebben Sietske en Marieke inmiddels al meerdere goede gesprekken gevoerd met Nehemia. Een mooi resultaat is bijvoorbeeld het gezamenlijke initiatief om in oktober een lunch te organiseren voor dames van de Achterdam.

Het bestuur en de staf (Sietske en Marieke) hebben geregeld in goede harmonie overleg. Tijdens dit laatste overleg kwam naar voren dat we voor de maaltijden op woensdag eigenlijk met een tekort aan afwashulpen kampen. Het blijkt maar weer dat geen enkel vrijwilligerswerk gemist kan worden.

Blij nieuws deelde Marieke onlangs mee. Marieke en haar man Gertjan zijn God dankbaar dat zij in april 2019 een baby verwachten. De tijd zal leren hoe het gaat de komende maanden. Maar als het aan Marieke ligt werkt zij gewoon met veel enthousiasme door.



Aan het bestuur nu de schone taak om op zoek te gaan naar een tijdelijke kracht. Immers, het werk dat door Sietske en Marieke samen verricht wordt is té veelzijdig en groot om tijdelijk door Sietske alleen af te laten handelen. Bijzonder dankbaar zijn we dat het, door bestuurslid Kees van der Pijl, ingediende verzoek om financiële steun door het Fonds Franciscus is gehonoreerd. Hierdoor worden we financieel in staat gesteld om een tijdelijke vervanger voor Marieke aan te trekken. We houden u op de hoogte!

Ten slotte, zowel met Het Scharlaken Koord als met vertegenwoordigers van de Gemeente Alkmaar worden er goede contacten onderhouden. Het is mooi dat, ook mede dankzij deze contacten, het werk vanuit Aanloophuis De Steiger volop in de aandacht blijft staan.

Volgend jaar hoopt het werk vanuit De Steiger z'n 25-jarig voortbestaan te vieren. Over de wijze waarop we dit hopen te vieren zal u zéker tijdig door ons geïnformeerd worden. Wat overheerst is de dankbaarheid dat onze Hemelse Vader het werk al zovele jaren zegent.

Namens alle vrijwilligers en de staf: Tot ziens in De Steiger!